

Sommarkonvent 2023 – In Memoriam Ulrich Schacht



”Framtiden behöver ursprung”

16 - 18 juni 2023 Båstad Hov Torekov

Tre dagars konferens om kyrkan och samhället
under sekulariseringens påtryckningar

Erfarenheter och perspektiv från Sverige och Tyskland

Välkommen!

Båstad-Östra Karups församling, Västar Bjäre pastorat
Evangeliska Broderskapet St. Georgs Orden (SGO) i Erfurt/Tyskland

Svenska kyrkan 



Program och hållpunkter

Fredagen 16 juni 2023

Församlingsgården i Båstad, Kyrkogatan 21

15.00 Inledning, bakgrund och presentation av konferensen/konventet.

Ann D. Lidgren kyrkoherde , **Günther Watz**, komminister, **Thomas A. Seidel**, kyrkoherde

Eftermiddagskaffe

16.30 **Framtiden behöver ursprung** – Kyrkan och samhället under sekulariseringens påtryckningar. En rapport om erfarenheter i Sverige och Tyskland.

Günther Watz, präst, Västra Bjäre pastorat.

18.00 Kvällsmåltid intas individuellt eller tillsammans vid någon restaurang i Båstad

Mariakyrkan i Båstad

19.30 **Dag Hammarskjöld**: en evangelisk mystiker och hans betydelse för dagens kristna existens.

Staffan Carlsson, ambassadör och författare Stockholm/Sverige.

Staffan Carlsson har varit ambassadör i bland annat Budapest, London och Berlin. Staffan har även skrivit en aktuell politisk biografi om Dag Hammarskjöld som ges ut den 15 juni 2023.

Samtal i grupper

22.00 Completorium

Aftonbön Evangeliska broderskapet St. Georgs Orden.

Alla är välkomna att delta vid samtliga gudstjänster och böner.



Lördagen den 17 juni

Mariakyrkan i Båstad

9.00 Laudes (morgonbön) Evangeliska broderskapet St. Georgs Orden.

10.00 Guidning av Mariakyrkan – En kyrkohistorisk guidning av en medeltidskyrka byggd i romansk stil på 1400 talet. Ingrid Persson-Skoog, språkguide. Guidningen tolkas även till tyska av Günther Watz.

12.00 Sext (middagsbön)

Evangeliska broderskapet St. Georgs Orden.

Lunch på egen hand i Båstad

15.00 Avfärd till Hov – samkörning för de som saknar fordon.

Hov - församlingshem och kyrka

15.30 Eftermiddagskaffe i församlingshemmet i Hov

Hovs kyrka

16.30 **Dietrich Bonhoeffer**: Konsekvenser av en bekännande kristen, martyr och missionerande teolog

Dr Thomas A. Seidel, Erfurt/Thüringen, Tyskland

Thomas Seidel är präst och leder diakonutbildningen vid utbildningsinstitutet "Johannes Falk" i Eisenach. T Seidel är även ordförande i Internationella Martin Luther Stiftelse (IMLS); samt Storkomtur, ledare, till Evangeliska Broderskapet St. Georgs Orden (SGO), Erfurt.

Församlingshemmet i Hov

17.30 Kvällsmat

18.30 Finns möjlighet till samkörning till Båstad

Mariakyrkan i Båstad

19.30 **Ulrich Schacht**: poet, ordens grundare och luthersk impulsgivare.

Thomas A. Seidel; Erfurt, Tyskland

Efter föreläsningen finns tillfälle till samtal i grupper.

22.00 Completorium

Aftonbön Evangeliska Broderskapet St. Georgs Orden (SGO)



Gud, låt mina tankar samlas hos dig.

Hos dig finns ljus,
du glömmmer oss inte.

Hos dig finns hjälp, hos dig finns tålamod.

Jag förstår inte dina vägar,
men du känner min väg.

Amen.

(Bön av D Bonhoeffer, 1906–1945)

Söndagen 18 juni 2023

Torekovs kyrka

11.00 Högmässa 2 söndagen efter trefaldighet rubrik Kallelse till Guds rike

Medverkar gör bl. a

Günther Watz komminister, liturgi

VDM Dr. Thomas A. Seidel förbön

Anders Ljungström kyrkoherde, celebrant

Ann D. Lidgren kyrkoherde, predikan

Högmässan avslutar tre dagars konferensen.

Anmälan

Anmäl dig gärna till Båstad-Östra Karups församling, Svenska kyrkan om du vill delta i konferensen.

bastad-ostrakarups.forsamling@svenskakyrkan.se

ann.lidgren@svenskakyrkan.se

OBS! Föreläsningar samt gudstjänster och tidebön i Maria kyrkan och Hovs kyrka är öppna för alla. Ingen anmälan behövs.

Guidning, måltider samt föreläsningar i församlingshemmen har begränsad plats.

Anmäl dig gärna för att garantera plats.



Vad handlar konferensen om?

Att människan är skapat till Guds avbild, 1 Mose 1:27, har blivit en rot i idéhistorien och ledde fram till FN:s deklaration 1948 om de mänskliga rättigheterna. Med fokus på relationen till den enskilda människan har den inlemmats i en särskild individorienterad dynamik i den judisk-kristna traditionen. Jämför Jesaja 43:1 "Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn". Den har varit en viktig förutsättning för vad som ditintills har kallats för det kristna Västerlandet.

Denna specifika antropologiska insikten, att individuell frihet, befinner sig i balans med samhällsansvar inför Gud och människor (Tysklands grundlag, inledning) blev teologiskt omgärdat ganska så länge, ända till 1700 talets upplysning epok. Hur än det tog sin form i kultur, filosofi och statspolitiken så var detta kopplad till Guds påstådda existens. När den tyska filosofen Fredrich Nietzsche, började påstå att Gud var död, blev sekulariseringens förvärldsligande av samhället och kultur, ett kännetecken för den europeiska modernismen.

Sverige och Tyskland hör till de länder i världen där denna "gamla europeiska" individualiseringsdynamik är mycket långt framskriden. Den visar sig i en "världsfrånvändhet" som omfattar nästan alla livsområden. Sekulariseringen visar sig bland annat genom att det andliga och kulturella inflytandet från de etablerade kyrkorna och andra samhällsinstitutioner (familjer, partier, fackföreningar, skolor, utbildning, kulturföreningar etc.) har minskat kraftigt.

Andra former och tekniker för socialisering, som tv, internet och sociala medier, har ersatt dem. De inramar den mångfald av alla former av liv (personliga, sexuella, religiösa, sociala och yrkesmässiga) som samtidigt utvecklas.

Nya religioner, trossamfund och icke-statliga organisationer får ett allt större inflytande. Å ena sidan samlar de befintliga intressen och trender, å andra sidan bidrar de till att det civila samhället blir splittrat.

Denna genomträngande modell av en (yrkesmässigt flexibel, alltid frisk, konsumtionsinriktad) "perfekt människa" följer i stor utsträckning kapitalistiska exploaterings- och vinstintressen. Trycket på den enskilda personen ökar enormt och utmärker sig, i att ex. alltid kunna fatta och ta beslut. Särskilt de yngre generationerna är utsatta för en stor psykologisk stress. Denna stress äventyrar individens livskraft, dess förmågan att bilda familj och att bygga stabila sociala relationer och därmed fred (frid) i ett demokratiskt- och fritt civilt samhälle.

Konferensens syfte är att under tre dagar belysa och samtala om vad dessa *hypersekulariseringsprocesser* innebär för kyrkans och andra relevanta samhällsinstitutioners självförståelse och deras konkreta arbete i Sverige och Tyskland?

Var är de en del av lösningen och var är de en del problemet till sekulariseringen? Ser de sig själva som aktörer för det gemensamma bästa eller som agenter för tidsandan? Vilka uppgifter och utmaningar förenar varandra, vilka skiljer kyrkliga och sociala aktörer från varandra?

Skulle den tyska filosofen Odo Marquards ord "Framtiden behöver ursprung" kunna vara ett motto för ett avgörande samarbete, med andra ord: Hur kan tradition och modernitet kopplas samman? Under detta tvärvetenskapliga konvent vill vi leta efter rötter samt sätt att förbinda tradition och modernitet på ett hållbart sätt.

Välkomna!

Günther Watz, komminister, Västra Bjäre pastorat
Dr. Thomas A. Seidel, VDM, docent, Erfurt (SGO)
Ann D Lidgren, kyrkoherde, Båstad Östra Karups församling

